

(Διητή Εβδομάδα)

Παιδιά τῆς "Πλατυτέρας"

"Η χθεσινή ἑορτή τῆς Παναγίας μᾶς θύμισε πιό ζωντανά καί πιό ἔντονα τή μορφή Της. "Όλων μας οἱ σκέψεις εἶχαν στραφῆ πρός τήν Μεγάλη Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί ὅλων μας οἱ καρδιές κάτι εἶχαν νά τῆς ψυθιρίσουν συνειδητά καί πιό ἐπίμονα: Μιά εὐχαριστία για κάτι πού μᾶς ἔχει κιόλας χαρίσει, μιά ίκεσία για κάτι πού ποθοῦμε νά μᾶς δώσῃ, μέ τή "πρεσβεία" Φῆς στὸν Υἱό Της. 'Αλλά καί κάθε μέρα μυριάδες καί ἐκατοντάδες χιλιάδες καί ἐκατομμύρια στόματα ἐπαναλαμβάνουν τό "ταῖς πρεσβείας τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ήμᾶς" Πόσες ψυχές μέχρι τώρα δέν ἔχουν ἀνακουφισθῆ καί στηριχθῆ, προφέροντας μέ εὐλάβεια τήν ἄπλη ἄλλα καί θερμή αὐτή ίκεσία..."

Κι' ἔμεῖς, ὅλοι μαζί ὅσοι διαβάζουμε αὐτό τό περιοδικό, μήπως θά **ἐπειπε**, μέ τήν εὐκαιρία τῆς χθεσινῆς ἑορτῆς, κάτι νά Φῆς προσφέρουμε; Ποιό θά ἐπρεπε νά ήταν τό δῶρο **μας** στήν ἑορτή Της; Θά σᾶς ἐπρότεινα, ἂν ὅλοι συμφωνεῖτε μαζί μου, νά Τῆς προσφέρουμε μιά ίκεσία μας καί αὐτό νά είναι τό δῶρο μας. 'Η ίκεσία μας νά είναι για νά Φῆς μοιάσουμε σέ κάτι. Νά Φῆς ζητήσουμε νά γίνουμε **Φίλοι** κάπως ούν κι' Βιείνη.

Βέβαια, ἂν ήταν εὔκολο νά σᾶς ρωτήση κανείς ἔναν-έναν χωριστά, ὁ καθένας θά εἶχε νά τῆς ζητήση κάτι διαφορετικό. 'Επειδή όμως αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνη, θά ἐπρότεινα νά Τῆς ζητήσουμε **ὅλοι** μαζί κάτι, πού νά ἔχη σχέσι μέ τό ἐπίθετο "πλατυτέρα".

"Η 'Εκκλησία μας, δηλαδή, μέσα στά πολλά καί ἐπιτυχημένα ἐπίθετα, πού ἔχει καθιερώσει γιά τήν Θεοτόκο, ἔδωσε καί τό ἐπίθετο "πλατυτέρα". Είναι ἔνα ἐπίθετο, πού τό χρησιμοποιεῖ ἀρκετά συγνά, θέλοντας νά μᾶς βοηθήση νά ἀντιληφθοῦμε καλύτερα τήν προσωπικότητα καί τή μόρφη τῆς Θεοτόκου. "Πλατυτέρα ούρανων", "πλατυτέρα νεφέλης" ή καί ἄπλως "πλατυτέρα", είναι ἐνφράσεις πού χρησιμοποιεῖ ή 'Εκκλησία μας στήν 'Υμνολογία ή στήν Αγιογραφία, θέλοντας νά χαρακτηρίση τήν Παναγία.

"Ας Τήν παρακαλούσαμε, λοιπόν, κι' ἔμεῖς νά πλατύνη λίγο τό μυαλό μας, γιά νά μή τό περιορίζουμε στά στενά ὄρια τοῦ ἔγω μας. Γιατί ἔτσι δυσκολευόμαστε νά καταλάβουμε τό διπλανό μας, τόν ἄδελφό μας. 'Ο καθένας μας συνήθως δέν είναι σέ θέση νά νοιώση τόν ἄλλον, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει μιά ἔγωιστική στενοκεφαλιά. Σκεπτόμαστε ἔγωιστικά καί δέν μποροῦμε νά ίδουμε τί θά κάναμε, ἂν ἔμεῖς βρισκόμαστε στήν θέση τοῦ ἄλλου. "Έχομε τήν ἀξίωση ὁ ἄλλος νά σκεφθῆ ὅπως θά σκεπτόμαστε ἔμεῖς, σάν ἔκεινος νά ήταν στή θέση τή δική μας.

"Ας Τήν παρακαλέσουμε ἀκόμα νά πλατύνη κάπως τήν καρδιά μας. Συνήθως είμαστε πολύ στενόκαρδοι. Δέν ἀντέχουμε καθόλου στής δυσκολίες καί στενοχώριες. Μόλις μᾶς παρουσιασθῇ καμιαί ἀναποδιά, δέν θέλουμε νά στενοχωρηθοῦμε στό παραμικρό. Ούτε μποροῦμε νά κάνουμε λίγη υπομονή ἀπέναντι στόν ἄλλον όπως δέν προσπαθοῦμε νά χωρέσουμε στήν καρδιά μας πολλούς μαζί, 'Επειδή τάχα ἀγαποῦμε τόν ἔναν, νομίζουμε πώς πρέπει νά μή ἀγαπήσουμε τόν ἄλλον. 'Ο καθένας μας ἄλλως τε, θά μποροῦσε νά φέρη ἔνα σωρό παραδείγματα στενοκαρδωσύνης παρμένα ἀπό τόν ἴδιο τόν ἔαυτό του.

Τέλος, ἃς Τήν παρακαλέσουμε νά πλατύνη λιγάνι ή προοπτική τῆς ζωῆς μας. Νά βλέπουμε όχι μόνο στή μύτη μας, ἄλλα πέρα,

μακρυά, πολύ μακρυά. Τά δάληθινά Χριστιανόπουλα πρέπει ν' αγκαλία-
ζουν όλοκληρο τόν κόσμο, σφι ό προορισμός τους είναι πιό μεγάλος
κι απ' τήν ίδια τή Γη όλοκληρη. Ο πλανήτης μας, οσο μεγάλος κι αν
μᾶς φαίνεται, γιασ θσους πιστεύουν στό Χριστό είναι μικρός. Γιατό
ο προορισμός τους πηγαίνει πιό μακρύ κι απ' αύτό έως τόν κόσμο.
Ο Χριστός μᾶς έχει κάνει πολύτες τής Βασιλείας τήν Θύρανών και
αδελφούς Του. Δηλαδή, μέ τή χάρι Του και τήν αγαθότητά Του, σφι
μᾶς έκανε αδελφούς Φου, μᾶς σξίωσε νά είμαστε κι έμεις παιδιά
τής "Πλατυτέρας". Επομένως δέν πρέπει νά τής μοιάσουμε;

Ο πατήρ Ιερώνυμος

oooooooooooo