

Στό περασμένο σημειώματα ἔξετάσαμε τά έμποδία, που μπαίνουν στό δρόμο μας καὶ δέν μᾶς ἀφίνουν νά γίνουμε ἀφοβοί. Σέ μάλλα προηγούμενα σημειώματα εἰδαμε ἐπίσης μερικά ἀπ' τά μέσα που βοηθοῦν, γιατί νάποκτήσουμε ἀφοβία. "Ενα ἀπ' αὐτά, ας τό επαναλάβουμε καὶ ας μή τό ξεχνοῦμε ποτέ, ήταν ἡ ἀκόφασή μας γιατί νά ύποστοῦμε καὶ μεγάλες καὶ μικρές θυσίες. "Λέγω δέ ίμεν τοῖς φίλοις μου" μή φοβήθητε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τό σῶμα, καὶ μετά ταῦτα μή ἔχόντων περισσότερόν τι ποιήσαι", εἶπε δὲ Κύριος μας στούς μαθητάς Του. Καποιος ἄλλος πρόσθεσε πώς δέν υπάρχει στόν κόσμο πιστό φόβερός ἔνθρωπος, ἀπό ἔκεινον που δέν φοβάται τόν θάνατο.

Σήμερα, τελειώνοντας τήν ὅλη σειρά, τῇ σχετικῇ μέ τήν ἀφοβία, ἀς ἔξετάσουμε καὶ κάτι ἀκόμη, που θά μᾶς βοηθήσῃ νά γίνουμε πραγματικά ἀφοβοί: Πρόκειται γιατί τήν πεποίθηση, δτι, ἀκολουθῶντας τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ θά βγοῦμε στό τέλος, ἐν πάσῃ περιπτώσει, κερδίουμενοι. Μπορεῖ νά δυσκολευθοῦμε στόν δρόμο αὐτό, μπορεῖ σέ μερικές περιπτώσεις νά βάζῃ ἐμπόδια καὶ δὲ ίδιος δὲ εαυτός μας. Τό πιθανότερο ὅμως είναι, πώς θά ἔχουμε νάντιαρύσουμε τήν ἀντίδραση καὶ ίσως καὶ τήν ἔχθρότητα πολλῶν. Στό τέλος, ὅμως, θά νικήσουμε. Οἱ προσπάθειές μας δέν είναι δυνατόν νά ήταν χαμένες.

Πόσο βοηθεῖται γενικά ὅποιος καταβάλλει μιά δύοια δήποτε προσπάθεια, δταν ξέρει πώς οι άκροι του δέν θά πάνε χαμένοι, τό γνωρίζουμε ὅλοι μας. Είναι ὅμως, δταν δὲ κουρασμένος δοοιπόρος ίδη, δτι δέν είναι μακριά ἀπό τό τέρμα τοῦ ταξιδιοῦ του. Οσοδήποτε κατάκοπος καὶ δην είναι, μόλις βεβαιωθῇ δτι δέν πρόκειται νά περάσῃ τῇ νύκτα του στό παγερό Ίπαιθρο, ἀμέσως πέρνει δύναμη καὶ σάν καινούργιος, ἄλλος άνθρωπος προχωρεῖ καὶ τό δύποδοικο κορμάτι τῆς πορείας του. Ή βεβαιότης, δτι ἔφθασε στό τέρμα, θαρρεῖ καὶ τοῦ δίνει φτερά.

Γι' αὐτό καὶ στίς μάχες, οἱ ἀξιωματικοί ἔκεινοι που ἔμπνέουν στούς ἀνδρες τους τήν πεποίθηση στή νίκη είναι πάντα στεφανωμένοι μέ τήν δάφνη τοῦ Θεού μέθυσο.

"Ο Κύριος μας, ὁς Παντογνώστης, ἔγνωριζε βέβαια τήν ἔκβαση τῆς μάχης που δέν είναι καὶ τόν τελικόν θριαμβό του. Δέν είχε ἐπομένως καμμιαί ἀνάγκη ἀπό μιά τέτοια ἐνίσχυση. Προσπαθοῦσε, ὅμως, νά τήν μεταδώσῃ καὶ στούς Μαθητάς Του. Οἱ παραβολές Του γιατί τή δύναμη τῆς Βασιλείας τῶν Οδρανῶν, τέλλοι κάνουν, παρά νά ἔμπνευσουν τήν βεβαιότητα γιατί τήν τελική ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας του Θεοῦ; Επίσης, σέ πολλές ἄλλες περιστάσεις δὲ Κύριος δέν παραλείπει νά διδάξῃ τούς Μαθητάς Του, δτι, δπωσδήποτε καὶ νά ἔλθουν τά πράγματα, στή μεγάλη αὐτή μάχη, δὲ νικητής θά είναι ἔκεινος.

Τήν πεποίθηση αὐτή τήν ἀπέκτησαν πραγματικά οἱ Μαθηταί τοῦ Κυρίου καὶ τήν μετέδωκαν καὶ στούς ἄλλους Χριστιανούς. "Ο ἀπόστολος Πέτρος, γράφομετας πρός τούς Χριστιανούς, λέει: "Καὶ ποιός μπορεῖ νά σᾶς κάνῃ κακό, ἐάν μιμεῖσθε τό καλός; Άλλος καὶ ἐν υπέρετε κάτι, γιατί ἀκολουθεῖτε τό δρόμο τοῦ Θεοῦ, είσθε μακάριοι". Μακάριοι, τή στιγμή που θά ύποφερουμε; Μάλιστα, λέει δὲ μεγάλος Ἀπόστολος. Γιατί γνωρίζει, πώς δικασδήποτε καὶ νά ἔλθουν τά πράγματα, θά είμαστε μέ τήν παράταξη τῶν νικητῶν

Τήν ίδια πεποίθηση είχαν καὶ ὅλοι οἱ μάρτυρες τῆς πίστεώς μας, καὶ γι' αὐτό μέ χαρά ἀντιμετώπιζαν δχι ἀπλῶς δυσκολίες καὶ ἀντιδράσεις, ἄλλας τά φρικτώτερα μαρτύρια. Τήν ίδια τέλος πεποίθηση είχαν καὶ οἱ μεγάλοι δημιουργοί τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ προχωρούσσαν ἐμπρός ἀπέδητοι.

Στό βάθος ὅμως τῆς ψυχῆς τους τέ ίπηρχε; Ποῦ "στήριζαν αὐτή τήν πεποίθηση; Στήν Πέστη πρός τόν Θεό. Γι' αὐτό, στό τέλος-τέλος, τό καλύτερο βοήθημα γιατί νά γίνουμε ἀφοβοί είναι νά αύξησουμε τήν πίστη μας.