

ОГРНДОЗОС ТҮПС

3 МАЙ 1991

 Epigori Anagnoson

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ἰερωνύμου

Κύριε Διευθυντά,

Ἐχει τεχνηέντως διαδοθῆ ἀπὸ πολλῶν ἔτῶν ὅτι ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἦταν ὁ ἐκλεκτὸς τῆς Χούντας τῶν συνταγματαρχῶν. Ἐκκλησιαστικοὶ καὶ ἄλλοι κύκλοι συντηροῦν αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμόν, ποὺ ὅμως ἀποδεικνύεται ὅτι εἰναὶ ψέμμα καὶ συκοφαντία, γιὰ νὰ μειώσουν τὴν πνευματική του ἀκτινοβολία.

—Ο καθηγητὴς κ. Μᾶρκος Σιώτης πρὶν κοιμηθῆ ὁ ἀείμνηστος Ἱερώνυμος τοῦ ἀπεκάλυψε τὰ περιστατικὰ γιὰ τὶς διαθέσεις τῶν στρατιωτικῶν ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴν του καὶ τὰ ἐπανέλαβε σὲ δημοσίαν διάλεξί του.

—Στὸν ὁγκώδη τόμον «ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀποστολικῶν Ὁραματισμῶν» Ἀθήνα 1990, τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κ. Νικοδήμου καὶ στὴ σελίδα 264, διαβάζουμε τὰ κατωτέρω γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἱερωνύμου:

«Γιὰ μιὰ ὀλόκληρη είκοσαετίᾳ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος σήκωσε τὸν σταυρὸ τοῦ διωγμοῦ καὶ τῆς κατακραυγῆς, πὼς ἦταν ὁ ἐκλεκτὸς τῆς Χούντας. Καὶ δὲν ἤξερε κανένας οὔτε ὁ ἴδιος ποιὰ εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια.

Δυὸ χρόνια πρὶν κλείσει τὰ μάτια, ἔμαθε τὴν ἀλήθεια.

“Ανθρωποι ποὺ τὸν ἀγαποῦσαν καὶ τὸν σέβονταν, τὴν εἶχαν κρατήσει μυστική. Στὰ πρῶτα χρόνια τοὺς ἀρκούσε ή χαρά, πῶς δὲ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος εὐαγγελιζόται τὸ μήνυμα καὶ τὴ Χάρη τοῦ Σταυροῦ στὸν σύγχρονο καταπροδωμένο ἑλληνισμό. Καί, στὰ κατοπινά, στὰ χρόνια τῆς ἔμπονης λιτανείας του, δὲ θέλησαν νὰ προσθέσουν πληγὲς στὴν τραυματισμένη ψυχή του.

Στὸ τέλος, κάποιος φίλος καὶ παλιὸς συνεργάτης τὸ τόλμησε:

Γράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος στὶς σημειώσεις του:

«'Απὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς ἐκλογῆς μου ὡς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀντιμετώπιζα μίαν ἀπορίαν. Πῶς ή Κυβέρνησις τῆς 21ης Ἀπριλίου τοῦ 1967, ἐνῶ ἐθεωρεῖτο ὅτι μὲ ἔξετίμα ὡς μέλλοντα Ἀρχιεπίσκοπον, μοῦ ἔφερε τόσα ἔμποδια εἰς τὸ ἔργον μου. Ἡ ἀπορία μου αὐτὴ μοῦ ἐλύθη προσφάτως, ὡς ἔξης:

Ἐνα πρωΐ τοῦ 1986 δέχθηκα στὸ Γραφεῖο τῆς Διεθνοῦς τῆς Ἀγάπης μὰ ἀπροσδόκητη ἐπίσκεψη. Ἡταν ὁ κατὰ τὸ ἔτος 1967 Γενικὸς Διευθυντὴς Θρησκευμάτων καὶ Βασιλικὸς Ἐπίτροπος στὴν Ἰερὰ Σύνοδο, καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου κ. Μᾶρκος Σιώτης. Εἶναι συμπατριώτης μου καὶ τὸν ἐκτιμῶ πολὺ γιὰ τὴν σοβαρότητά του καὶ τὴ μεγάλη του σύνεσι. Τὸν εἶδα μὲ πολλὴν χαράν, διότι εἶχα νὰ τὸν ἰδῶ πολλὰ χρόνια. Μοῦ ἀνεκοίνωσε ὅτι εἶχε κάτι, ἔστω καὶ τόσον καθυστερημένα νὰ μοῦ πῆ ἀπὸ τὴν Συνεδρίαν τῆς Ἰερᾶς

Συνόδου. Ἐνόμιζα, πώς θὰ μοῦ πῆ
κάτι ἀπ' τὴν περίοδο τοῦ προκα-
τόχου μου, μακαρίτη Χρυσοστό-
μου τοῦ Β' σχετικῶς μὲ τὰς σχέ-
σεις του μὲ τὸν ἐπίσης μάκαρι-
στὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν
τὸν Α', μὲ τὸν ὅποιον εὐρίσκοντο
εἰς σοβαράν καὶ δημοσίαν διά-
στασιν.

”Αρχισε λοιπὸν νὰ μοῦ διηγῆται
τὰ τῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐκλο-
γῆς μου ως Ἀρχιεπισκόπου καὶ τὰ
ὅποια εἰς χονδράς γραμμὰς είχαν
ώς ἔξῆς: Εἰς τὴν Συνεδρίασιν
τὴν προεδρίαν είχεν ὁ τότε Μη-
τροπολίτης Πατρῶν. Ἡ Συνεδρί-
ασις ἥρχισεν εἰς τὰς 9 π.μ. Τὸ
κυριώτερον δὲ θέμα τῆς Ἡμερη-
σίας Διατάξεως ἦτο ἡ ἐκλογὴ τοῦ
νέου Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ ἐκλογὴ
ἐτελείωσε γρήγορα μὲ πλήρη ὁμο-
φωνίαν ὅλων τῶν μελῶν, τὸ δὲ
τριπλόσωπον τὸ ὅποιον κατήρτι-
σαν ἦταν: ὁ Πατρῶν καὶ τοπο-
τηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
θρόνου Κωνσταντίνος, ὁ Τρίκκης
Διονύσιος καὶ ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἱ-
ερώνυμος. Ἄλλ' οἱ δύο πρῶτοι
παρηγένθησαν ἀμέσως ὑπὲρ τοῦ
ἀρχιμανδρίτου καὶ τὸ πρακτικὸν
καὶ τὸ ἔγγραφον πρὸς τὸ Τπουρ-
γεῖον διεμορφώθη χωρὶς χρονο-
τριβήν, μὲ τὴν παράκλησιν τῶν
ἄλλων δύο ὑποψηφίων νὰ ἐπιλε-
γῇ ὁ τρίτος.

”Η συνεδρίασις εἶχε φθάσει εἰς
αὐτὸ τὸ σημεῖον, ὅταν ὁ κλητὴρ
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐνεφανίσθη
καὶ εἴπεν ὅτι εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ

Προέδρου ήλθαν οἱ συνταγματάρχαι καὶ ἀρχηγοὶ τῆς Ἐπαναστάσεως, Γ. Παπαδόπουλος, Στ. Παττακὸς καὶ Ν. Μακαρέζος καὶ παρακαλοῦν νὰ διακοπῇ ἐπ’ ὀλίγον ἡ συνεδρία, διὰ νὰ ἀνακοινώσουν κάτι εἰς τὸν προεδρεύοντα. Πράγματι διεκόπη ἡ συνεδρία, ἀλλ’ ὁ κ. Σιώτης, ὅπως εἶπε, παρεκάλεσε νὰ ὑπογραφῇ πρῶτον τὸ πρακτικὸν τῆς ἐκλογῆς καὶ κατόπιν νὰ ἔξελθῃ ὁ προδρόμος, ὅπερ καὶ ἔγινε, ἐκείνου ἐν τῷ μεταξὺ φροντίζοντος, ὅπως γίνῃ τὸ σχετικὸν ἔγγραφον καὶ διαβιβασθῇ εἰς τὸ ‘Τπουργεῖον.

“Οταν κατόπιν συνήντησεν ὁ κ. Σιώτης τὸν προεδρεύοντα καὶ τὸν ἡρώτησε τί ἥθελαν οἱ ἐπισκέπται, ἔλαβε τὴν ἀπάντησιν ὅτι είχον ἔλθει, διὰ νὰ παρακαλέσουν τὰ μέλη τῆς Ιερᾶς Συνόδου νὰ προτιμήσουν διὰ τὴν ἐκλογὴν τὸν Σεβασμιώτατον τότε Μητροπολίτην Καστορίας κ. Δωρόθεον, ἔλαβον ὅμως τὴν πληροφορίαν, ὅτι ἡ ἐκλογὴ είχε τελειώσει καὶ είχεν ἐκλεγῆ ὁ πρωθιερεὺς τῶν Ἀνακτόρων Ιερώνυμος. Ἐκείνοι τὸ ἥκουσαν μὲ ἀταραξίαν καὶ ἀφοῦ ἔγιναν οἱ τυπικοὶ ἀποχαιρετισμοί, ἔφυγον».

‘Η πληροφορία αὐτὴ εἶναι ἴδιαίτερα σημαντική. Ἄλλα καὶ ἐνδεικτικὴ πώς ὁ Ιερώνυμος Κοτσώνης βρέθηκε στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο μὲ μιὰ μυστικὴ παρώθηση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ποὺ “διασκέδασε βουλὰς ἔθνῶν” (Ψαλμ. λβ' 10) καὶ ἄνοιξε τὶς πύλες τῶν ἀδύτων γιὰ τὸν πιστὸ θεράποντά του Ιερώνυμο.

‘Η ἐκλογὴ του ἀπλωσε ἐνθουσιασμὸ καὶ συνήγειρε σὲ ἐκδηλώσεις ἀγάπης».

2) Άλλα καὶ δὲ Καθηγητὴς κ.
Μᾶρκος Σιώτης σὲ δμιλία του
τὴν 22.11.1989 στὴ μεγάλῃ αἴ-
θουσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐ-
ταιρείας Ἀθηνῶν, κατὰ τὸ φιλο-
λογικὸ μνημόσυνο μὲ τὴ συμπλή-
ρωση ἔτους ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύ-
μου, καὶ ἡ δποία ἐδημοσιεύθη
στὴ «ΝΕΑ ΣΙΩΝ» τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἱεροσολύμων τόμος ΠΑ',
1989, κατέληξε μὲ τὰ ἔξης:

«Σεβασμιώτατοι,
Κυρίαι καὶ Κύριοι,

Μελετῶν τὰ συγγράμματα τοῦ
ἀουδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύ-
μου, διὰ νὰ γράψω τὰ ὅσα ἤκου-
σατε, ἐδοκίμασα πικρίαν καὶ θλῖ-
ψιν, διότι ἐσκέφθην ὅτι ἡ Θεολο-
γική μας ἐπιστήμη δὲν ώφελήθη
τόσον ἀπὸ αὐτόν, ὅσον ἐγγυῶντο
ἡ ἐπιστημονική του κατάρτισις, ἡ
ἐργατικότης του, αἱ γνώσεις, αἱ
ἀρεταί του, καὶ πρὸ παντὸς ἄλ-
λου τὸ ἴστορικὸν κύτταρον τῆς Ἰ-
διοσυγχρασίας του. Ἐν τῇ ἐπιθυ-
μίᾳ του νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν ἄγιαν
ἡμῶν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἑλληνι-
κὴν κοινωνίαν ἀπεστέρησε τὴν
Θεολογικήν μας ἐπιστήμην μᾶς
ἀσφαλῶς σπανίας προσφορᾶς. Οὔ-
τως ἔδοξεν εἰς τὸν τὰ πάντα διέ-
ποντα τὰ τῶν ἀνθρώπων. Εἴη τὸ
ὄνομα αὐτοῦ δεδοξασμένον εἰς
τοὺς αἰῶνας.

Εἰς τὸ βιβλίον του “Τὸ δρᾶμα
ἐνὸς Ἀρχιεπισκόπου” ἐκφράζει
τὴν πικρίαν του ὅτι δὲν ἔτυχε τῆς
συμπαραστάσεως τῆς τότε Κυβερ-
νήσεως. Λυποῦμαι ὅτι δὲν εἶχεν

έγκαιόως πληροφορηθή ἀπὸ ἀρμα-
διωτέρους αὐτό, τὸ δόποιον μόλις
ἐν ἔτος πρὸ τοῦ θανάτου του ἔ-
μαθεν ἀπὸ ἐμέ. "Οτι δηλαδὴ ἡ
τότε κυβέρνησις δὲν τὸν ἤθελεν
ἀπ' ἀρχῆς. Οἱ ἀνώτεροι ἐκπρόσω-
ποι της εἶχον καταφθάσει εἰς τὴν
αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου, ἐνῷ αὗτῃ συνεδρίαζε
μὲ μόνον θέμα τὴν ἐκλογὴν του
καὶ ἦξισαν νὰ διακοπῇ ἡ συν-
εδρία, πρὸς ματαίωσιν τῆς ἐκλο-
γῆς του. Τοῦτο βεβαίως δὲν ἔγινε,
διότι κατὰ τὴν ὕραν τῆς ἀφίξεώς
των εἶχεν διλοκληρωθῆ ἡ ἐκλογή.
Κατ' ἐμὲ ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκεί-
νης εἶχε διαγραφῇ τὸ δρᾶμα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου. Τοῦτο
ἐπηρέσησαν καὶ ἄλλοι λόγοι, ἡ ἀνα-
ζήτησις τῶν δποίων ἀπόκειται εἰς
τὸν ίστορικὸν τοῦ μέλλοντος. Ἡ-
μεῖς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ μνήμη
του θὰ παραμείνῃ αἰωνία, ως τὴν
ἔγγυαται τὸ πολύπλευρον ἔργον
[του].

Εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενίαν
ΣΠ. ΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πτυχιούχος Πολιτικῶν Ἐπιστη-
μῶν καὶ Δημοσίας Διοικήσεως.
