

Σελίς 22

ΚΕΡΚΥΡΑ, Ιανουάριος - Φεβρουάριος «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ»

Α Π Ο Λ Υ Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Α

† Ο πρ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Με απλότητα καλογερική και με το κομποσκοίνι στο χέρι κηδεύτηκε στα μέσα του περασμένου Νοέμβρη στα Υστέρνια της Τήνου και ενταφιάστηκε όμε το σεντόνι στο χώμα, χωρίς την πολυτέλεια του φερέτρου ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος πρ. Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύρος Ιερώνυμος Κοτσώνης. Εμείς δεν θα βιαστούμε να πλέξουμε εγκώμια στον μεταστάντα. Η Ιστορία μιά μέρα, όταν τα πάθη καταλαλιάσουν, με κριτήρια αυστηρώς αντικειμενικά θα κρίνει τον ἄνδρα και θα καταγράψει στις σελίδες της τα πεπραγμένα του.

Και είμαστε θέραιοι ότι αναλύοντας το έργα του κατά την περιόδο της Αρχιερατείας του θα επισημάνει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Γιατί είναι αλήθεια ότι όσο ψηλά ανεβαίνει ο ἄνθρωπος, τόσο και μεγαλύτερα σφάλματα διαπράττει.

Και από τον κανόνα αυτόν δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο Ιερώνυμος. Οι αλάθυτοι

κατοικοεδρεύουν στα Κοιμητήρια
ή κάπου εκεί στον Τίβερι ποταμό.

Ένας μεγάλος Ιεροκήρυκας έλεγε κάποτε ότι «τα σφάλματα των Αγίων είναι διδακτικώτερα από τις αρετές τους».

Αλλά όν κατά την άσκηση των υψηλών του καθηκόντων ο Ιερώνυμος διέπραξε λάθη, δεν τα έκανε εσκεμμένα με απότερο σκοπό να βλάψει την Εκκλησία. Η αγάπη του γιαυτήν ήταν δεδομένη. Ισως να πίστευε πως όν έτσι πολιτευόταν θα την ωφελούσε. Πιθανόν να ήταν λανθασμένες οι εκτιμήσεις του και οι επιλογές του.

Ωστόσο θα ήταν αγνωμοσύνη και αχαριστία μεγάλη, αν εμείς οι κληρικοί, που ζήσαμε εκείνες τις δύσκολες μέρες δεν του αναγνωρίζαμε έστω και καθυστερημένα

τους αγώνες και την αγώνια του
για την ποιοτική και υλική αναβάθ-
μιση του Ιερατείου. Άν έχουμε ό-
λοι σήμερα ατομικές βιολιάρια υ-
γείας, άν μπήκαμε στή Δημοσιοϋ-
παλλική μισθοδοσία, άν οι συντα-
ξιούχοι εφημέριοι εκτός από την ό-
χι και τόσο ευκαταφρόνητη σύν-
ταξή τους παίρνουν και μια επι-
κουρική από το Υπουργείο Παιδεί-
ας, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί, ό-
λα αυτά τα οφείλουμε στον Αρχιε-
πίσκοπο Ιερώνυμο. Αυτός έθαλε το
νερό στο αυλάκι. Και άν κάποτε
είχαμε αποκτήσει ένα δικό μας πρό-
τυπο Νοσοκομείο, το καλύτερο των
Βαλκανίων και ποὺ σήμερα το χά-
σαμε, έφερε και αυτό τη σφραγίδα
του Ιερώνυμου. Και ας μή ξεχνά-

με ότι πρίν γίνει το Νοσοκομείο
αυτό νοσηλευόμαστε σε θαλάμους
Δ' Κατηγορίας και χάναμε ως
κληρικοί την αξιοπρέπειά μας.

Τέλος πρέπει να του αναγνωρί-
σουμε την προσπάθειά του για την
κάθαρση της Εκκλησίας από την
κόπρο του Αιγείου, καθώς επίσης
και για τήν προώθηση στο Ύπατο
αξίωμα της Ιερωσύνης καταξιωμέ-
νων Κληρικών, προερχάμενων κυρί-
ως από την Επαρχία, και που εί-
χαν όλοι τους «έξωθεν καλήν μαρ-
τυρίαν» Ακράδαντα πιστεύουμε ό-
τι η ζυγαριά του Αγίου Πέτρου θα
κλίνει πρός το μέρος του Ἀγγέλου.
Και ο Θεός που τόσο πιστά υπηρέ-
τησε σ' όλη του τη ζωή θα τάξει
την ψυχήν αυτού μετά Δικαίων.
Ιερώνυμου του Μακαριωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος αιωνία η ιμνήμη !