

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ



- Πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική προσφορά.
- Τί θά προσφέρω έγώ στό θέμα αύτό;
- Έγκρινει τό αφεντικό αύτό που κάνουμε;

Ο Αρχιεπίσκοπος τ. Αθηνῶν και πάσης Ελλάδος π. Ιερώνυμος Κοτσώνης, πού έκοιμήθη τελευταία, ύπηρξε μεγάλη μορφή τῆς Εκκλησίας. Καί θά χρειασθεῖ ἀσφαλῶς ἐξ Ἰσου μεγάλη φυσιογνωμία Ιστορικοῦ, γιά νά μελετήσει και παρουσιάσει ἀντικειμενικά κι' ἀπροκατάληπτα τό τεράστιο ἔργο του.

Τά λίγα λόγια πού σημειώνονται ἐδῶ, δέν έχουν τήν ἀξίωση νά σκιαγραφήσουν ἔστω, τήν ἀξιόλογη προσφορά του. Θέλουμε κυρίως νά ἐκφράσουμε εὐγνωμοσύνη, γιά τό ἐνδιαφέρον πού ἔξεδήλωσε πρός τή μικρή μας προσπάθεια, τήν δποία ιδιαίτερα ἀγαποῦσε, και τήν ἔμπρακτη ἀγάπη του. Έπιθυμοῦμε ἀκόμη νά τονίσουμε μέ λίγα λόγια, τό μεγάλο παράδειγμα πνευματικῆς καλλιέργειας τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά και δημιουργικῆς προσφορᾶς στήν κοινωνία, που αφίνει γιά τά νειάτα.

Γύρω ἀπ' τούς δυό αύτούς πόλους περιεστράφη, μποροῦμε νά ποῦμε, ὀλόκληρη ἡ ζωή του. Τά συνθήματα τοῦ Ἀπ. Παύλου, πού τοῦ ἦταν ιδιαίτερα προσφιλής, «γύμναζε σεαυτόν πρός εύσέβειαν» και «μανθανέτωσαν οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι» τοῦ ἔκαναν ξεχωριστή ἐντύπωση, και θάλθηκε νά τά πραγματοποιήσει.

Ἀπό ἀνθρώπους πού ἔζησαν κοντά του, μάθαμε γιά τό προσωπικό του ἡμερολόγιο στό δποίο ἔκανε καθημερινά ἐπί χρόνια τόν πνευματικό του ἀπολογισμό, ἔξετάζοντας τόν ἑαυτό του σέ 4-5 βασικές ἀρετές πού ἔπρεπε νά πραγματοποιήσει, πολεμώντας παράλληλα τά ἐλαττώματά του.

Τήν πνευματική του αύτή πορεία, συνέχισε και ὅταν ἔκανε μεταπτυχιακές σπουδές στή Γερμανία και Ἀγγλία. Εἶχε μάλιστα ἐπικοινωνία μέ τόν ἀείμνηστο π. Σεραφείμ Παπακώστα, στόν δποίο κάθε μήνα ἔστελνε τόν πνευματικό του ἀπολογισμό.

Μακάρι νά ἔκδοθεῖ κάποτε τό πολύτιμο αύτό κείμενο, θά ἔχει, πιστεύουμε πολλά νά προσφέρει.

Ἀσφαλῶς δέν είναι ἄσχετες μέ τήν πνευματική αύτή καλλιέργεια και οι ἀρετές πού φαίνονται στή διαθήκη του. Τόσον ἡ εὐγνωμοσύνη πρός ὅσους ἀπό μικρός πού δρφάνεψε τόν θοήθησαν, ὅσο και ἡ ἀνεξικακία πρός ὅσους τόν ἔθλαψαν ἡ ἡ αἰτηση συγγνώμης πρός ὅσους αύτός ἐπίκρανε ἡ ἀδίκησε—

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ

—κατά τήν ἔξασκηση τῶν καθηκόντων του, καί ἡ ταπεινοφροσύνη νά γίνει ἡ κηδεία του «ώς ἀναξίου μοναχοῦ», χωρίς ίδιαιτερες τιμές.

“Οσο γιά τό ἄλλο σκέλος, τῆς προσφορᾶς, τί νά πρωτοπεῖ κανείς γιά μιά ζωὴ πού τήν πέρασε μιμούμενος Ἐκεῖνον γιά τὸν ὅποιον ἐγράφη ὅτι «διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ιώμενος»; Σάν ἄνθρωπος, μέ τήν εὐγένεια καὶ τήν γλυκύτητα, σάν καθηγητής Παν/μίου, καὶ συγραφέας μέ περισσότερα ἀπό 100 βιβλία, σάν Ἀρχιεπίσκοπος, μέ τό βάρος καὶ τίς εὐθύνες 1829 ἡμερῶν εἰς τό πηδάλιον μέ ἀποκορύφωμα τό Νοσοκομεῖο τῶν Κληρικῶν, σάν ἑθνικός ἀγωνιστής γιά τήν Κύπρο κλπ. Πάντα νά προσφέρει νά θοηθήσει, νά συμπαρασταθεῖ, ύλικά καὶ πνευματικά.

Δέ γνώρισε ἀρχιεπισκοπικάς ἐπαύλεις ὁ Ἱερώνυμος. Οι Μονές Πετράκη καὶ Πεντέλη ἦταν ὅλα τά χρόνια, «ώς ἀναξίω μοναχῷ» τό ἐνδιαίτημά του. “Οσοι κόπτωνται γιά τό λαό καὶ τή δημοκρατία, ἃς ψάξουν νά θροῦν ἀρχιεπίσκοπο, πού στάθηκε πιό κοντά στό λαό ἀπ’ ὅτι ὁ Ἱερώνυμος καὶ διοίκησε πιό δημοκρατικά ἀπό αὐτόν. Κι’ ὅταν κατάλαθε ὅτι δέν γίνεται ἀπό ὅλους ἀποδεκτός, ἀποσύρθηκε πατερικά, σέ μιά ἔρημη σχεδόν παραλία τοῦ Αιγαίου, διαρρυθμίζοντας γιά σπίτι του τήν παλιά ἀποθήκη γιά βάρκες τής οἰκογένειας του καὶ διακονώντας σάν ἀπλός εφημέριος σέ κοντινό χωριό.

Μέχρι τό τέλος σχεδόν τής ζωῆς του σκεφτότανε τί θά προσφέρει... Ἀκουγε τελευταία, νά μιλοῦν γιά ραδιοφωνικό σταθμό τής Ἐκκλησίας καὶ ἔλεγε στό περιβάλλον του: «Τί θά κάνω ἐγώ γιά τό θέμα αὐτό; Νά πουλήσω τό σπίτι γιά ἐνίσχυση;»

‘Ημίπληκτος, τό τελευταίο καλοκαίρι, ἔλεγε σέ νεαρό χριστιανό πού ἐργάζεται γιά τή διάδοση τοῦ χριστιανικοῦ βιβλίου:

«Νά πάρουμε, Κώστα μου, ἔνα αὐτοκίνητο μέ βιβλία καὶ να γυρίζουμε ὅπου ύπάρχει ἀνάγκη. Ἐγώ σάν πνευματικός, κι’ ἐσύ τά βιβλία, ‘Ἐνα κρεβατάκι, μοῦ φτάνει, τίποτα ἄλλο δέν θέλω’.

‘Ο χρόνος πού ἔφυγε, σφραγίστηκε μέ τή μνήμη του καὶ τήν ἱεροπρέπειά του. Γλυκύς, ἐπιεικής, σοθαρός. ‘Ολα γιά τό Θεό, τό μεγάλο «ἀφεντικό». Σέ κρίσιμες στιγμές τής ἀρχιεπισκοπῆς του ζωῆς ἄλλα καὶ γιά ἀπλά πράγματα, ρωτοῦσε τούς συνεργάτες του: «Τό ἀφεντικό, τό ἐγκρίνει αὐτό πού θά κάνουμε; Τό θέλει ὁ Θεός;».

‘Ἐνας ἄγιος τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπό κοντά μας. Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη του καὶ τό παράδειγμά του.

Συμβουλές

ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

‘Ο Ἀρχιεπίσκοπος τ. Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, συνιστοῦσε σέ ἱεροκήρυκες, μεταξύ ἄλλων καὶ τά ἐξῆς:

- Νά πιστεύεις σ’ αὐτά πού λές καὶ νά είσαι σύντομος.
- Βρές μιά ιδέα καὶ γύρω ἀπό αὐτή χτίσε...