

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

‘Ομιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερωνύμου εἰς Αγιον Παντελεήμονα Αχαρνῶν πρός τὰ μέλη τῶν Φιλοπτόχων Ταυτῶν.

Εὐρισκόμεθα καὶ πάλιν μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ἔτοιμοι διά μίαν νέαν ἐξόρμησιν. Ἐξόρμησιν ἐν ὄνδραις Ἐκείνου δὲ ὄποιος καλεῖ καὶ ὑμᾶς καὶ ὄλους τοὺς ἀνθρώπους ἀδελφούς Του, ἐξόρμησιν ἡ δύοις γίνεται ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης ἕορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τήν δύοις ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν θάξην οὐδὲν καὶ πάλιν τό προνόμιον νά ἕορτάσωμεν ἀφοῦ συνανταθῶμεν μαζί Του εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ διά τῆς ἐβδομάδος τῶν παθῶν τόν ἀκολουθήσωμεν μέχρι τοῦ Γολγοθᾶ καὶ τοῦ φρυγτοῦ μαρτυρίου Του. Εὐρισκόμεθα λοιπόν εὐώπιον μιᾶς νέας ἐξόρμησεως, ἐν ὄνδραις Του καὶ ἐν ὄνδραις τῆς ἀγάπης τήν δύοις Ἐκείνος τόσον παραστατικῶς ἐδίδαξεν μέ τό νά ἀνέβῃ ἐπένω εἰς τόν Σταυρόν καὶ χάριν ἀκριβῶς τῆς ἀγάπης δι’ ὑμᾶς τούς ἀνθρώπους καὶ διά τήν ὑμετέραν σωτηρίαν νά δώσῃ τήν ζωήν Του νά θυσιάσῃ τόν ἑαυτόν Του καὶ διά τοῦ αἵματός Του νέ χαρίσῃ εἰς ὑμᾶς τήν σωτηρίαν. Ἐξερχόμεθα λοιπόν καὶ ὑμεῖς εἰς μίαν νέαν ἐξόρμησιν τῆς ἀγάπης ὡς ἀπεσταλμένοι Ἐκείνου, ὡς ἀπεσταλμένοι τοῦ Κηρυκος τῆς ἀγάπης ἡ μᾶλλον τοῦ Κυρίου τῶν πάντων καὶ τοῦ διδασκάλου τῆς ἀγάπης δὲ ὄποιος διά τοῦ αἵματός του τήν ἐπεσφράγισε. Καὶ ποία θά εἶναι ἡ σημασία καὶ τό νόημα αὐτῆς τῆς ἐξφρμήσεως; Ἐφέτος θά ἔχῃ ἐναὶ διαιτερο νόημα ἐκτός ἐκείνου τό δύοιον εἶχε καὶ κατά τό παρελθόν. Ἐνῷ δέν θά παραλείψωμεν τίποτε ἀπό ἐκείνα τά δύοια μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐπετελέσαιμεν κατά τό παρελθόν ἔτος, δηλαδή τήν διανομήν τῶν τροφίμων καὶ τήν διανομήν τοῦ δέματος τῆς ἀγάπης, ἐφέτος θά συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας, ὅλως ἰδιαιτέως, εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ γήρατος. Τώρα ὅσαιεξ’ ὑμῶν εὐρισκόμεθα εἰς τήν προχωρημένην ἡλικίαν ἡσως ἔχωμεν ἔναν φόβον, μῆπως εἴπουν οἱ ἄλλοι ὅτι μεριμνῶμεν καὶ διά τόν ἑαυτόν μας καὶ μᾶς ἐπαναλάβουν ἐκείνο τό δύοιον πολλάκις λέγει ὁ λαός "Τά καλά καὶ συμφέροντα". Ἀλλά καὶ αὐτό ἂν μᾶς εἴπουν δέν θά πρέπει νά δειλιάσωμεν, διέτι δέν τό ζητοῦμεν μόνον διά τόν ἑαυτόν μας, τό ζητοῦμεν δι’ ὄλους καὶ ἰδιαιτέως ζητοῦμεν νά γίνῃ ἀντιληπτό τό πρόβλημα αὐτό τό δύοιον εἶναι ἔνα δημιούργημα τῶν τελευταίων χρόνων τῶν τελευταίων δεκάδων ἐτῶν. Ὅπως γνωρίζετε κατά τάς τελευταίας δεκάδας τῶν ἐτῶν δέ μέσος ὅρος τῆς ζωῆς ἔχει ἀνέλθει καταπληκτικῶς, Μέ τήν καταπολέμησιν τῶν ἐπιδημιῶν, μέ τήν χρήσιν τῶν ἐμβολίων, μέ τήν ἀνακάλυψιν ὀρισμένων φαρμάκων καὶ μέ ἄλλα μέσα ἔχει παρασταθῆ ὁ μέσος ὅρος τῆς ζωῆς τόσον πολύ, ὅστε νά ἔχῃ διπλασιασθῆ σήμερον. Ἐνῷ ἄλλοτε ὁ μέσος ὅρος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἦτο 32 ἔτη, λόγῳ τῆς μεγάλης θνητικότητος εἰς τήν πατεικήν ἡλικίαν, σήμερον εὐρίσκεται γύρω ἀπό τόν 70ον ἔτος. Ἐκείνο λοιπόν τό δύοιον προηγουμένως δέν ἐθεωρε-

το καθόλου ὡς πρόβλημα, σήμερον εἶναι ἔνα ἀπό τά μεγαλύτερα προβλήματα. Τί θά γίνη λοιπόν μέ τούς ἀνθρώπους τῆς προχωρημένης ἡλικίας; Τό πρόβλημα αὐτό δέν εἶναι μόνον ὑλικόν εἶναι πρόβλημα πολύπλοκον καὶ ἐκτεταμένον καὶ ἀναφέρεται εἰς ὅλην τὴν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου καὶ θά ἦτο δυνατόν κανεῖς νά εἴπῃ εἶναι πρόβλημα κυρίως πνευματικόν. Ἐρωτά νά σημειώσωμεν τό ἐξής: Σήμερον ὑπάρχουν ὅχι μόνον ἐδῶ εἰς τὴν "Ελλάδα ἄλλα ἄλλα" εἰς ὅλον τόν κόσμον· ἔχει δέ ἐξαριθμηθῆ ἀυτό μέ εἰδικάς ἐρεύνας· ἀνθρωποι εἰς προχωρημένην ἡλικίαν οἱ δύοτοι, ἐάν ἐρωτηθῶσιν, "ποθεάθελεις νά μείνης εἰς ἔνα καλό ζόρυμα, εἰς ἔνα καλό γηροκομεῖο, ἢ στό σπίτι σου; Τό δύοτον σπίτι μπορεῖ νά εἶναι καὶ μία τρώγλη, ἢ νά εἶναι ἔνα ἀπομονωμένο δωμάτιον μέ χωρίς καμίαν ἕνεσιν μέ χωρίς καμίαν εύκολίαν, μέ τόν κίνδυνον νά τοῦ λείπῃ καὶ αὐτό ἀκόμη ἢ καθημερινή τροφή. Ο ἐρωτώμενος κατά πᾶσαν πιθανότητα, σχεδόν κατά κανόνα, θά πη: "Οχι δέν θέλω νά μέ εἰσαγάγετε σέ ζόρυμα, προτιμῶ νά μείνω στό σπίτι μου". Αὐτό ἀμέσως φανερώνει ὅτι τό πρόβλημα δέν εἶναι ὑλικόν ἄλλα πνευματικόν. Εἶναι κάτι τό δύοτον δέν εἶναι δυνατόν νά τό θεραπεύσῃ κανεῖς μόνον μέ τό χρῆμα, ἄλλα εἰς αὐτήν τήν σφαῖραν ἀκριβῶς (εἰς τήν σφαῖραν δηλαδή τοῦ πνευματικοῦ μέρους) ὑπάγεται καὶ τό γεγονός ὅτι δέν εἶναι ἀπλῶς ἄτομα προχωρημένης ἡλικίας, ἄλλα εἶναι ἀπόμαχοι ὅπως συνηθίζομεν νά λέγωμεν, ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς. Δηλαδή εἶναι ἀνθρωποι, οἱ δύοτοι ἐβγήκαν ἀπό τήν μάχην τῆς ζωῆς. Γιατί η ζωή εἶναι μία μάχη, ἔνας ἄγων. Τά πρόσωπα τῆς προχωρημένης ἡλικίας τά βάζομε κατά μέρος καὶ ἔρχονται εἰς τήν θέσιν των ἄλλα πρόσωπα, νεώτερα εἰς τήν ἡλικίαν, νά συνεχίσωμεν τόν ἄγωνα. "Αλλοτε τά ἄτομα τῆς προχωρημένης ἡλικίας πολλάκις ἀπέθνησκον ἐπί τῶν ἐπάλξεων, ἐπάνω εἰς τόν ἄγωνα πρόσαγμα τό δύοτον βεβαίως ἔχει καὶ μίαν σκληρότητα. Ἀλλά ὡς τό πνευματικόν αὐτό στοιχεῖον τοῦ προβλήματος τῶν ὑπερηλίκων ἔχει καὶ τήν καλήν τοῦ ὄψιν. Τί εἴπαμεν προηγουμένως; Εἶναι σήμερον πολλοί οἱ ἀπόμαχοι. Αὐτός εύρισκετο εἰς τήν μάχην, εἶχε τήν χαράν ἀκόμη τῆς δημιουργίας τῆς ζωῆς, εἶχε τήν χαράν τοῦ ἄγωνος, δέν ἦτο ἀπόμαχος, ἦτο μαχητής. Εάν ἥρχετο ὁ θάνατος νά τό ἀρπάξῃ μέσα ἀπό τήν μάχην δέν θά ἡσθάνετο αὐτήν τήν ἀπαγοήτευσιν, δέν θά εἶχε αὐτήν τήν ψυχολογίαν, τήν δύοιαν ἔχει ὁ ἀπόμαχος τῆς ζωῆς. Επίσης τώρα τό πρόβλημα αὐτό ἔχει ἀξυνθῆ καὶ ἀπό τήν ἀνάγκην τῆς ταχυτέρας ἀνδρού τῶν νεωτέρων. Αλλοτε εἰς τά παλιότερα χρόνια, τά δύοτα ήμεῖς οἱ πλέον προχωρημένοι εἰς τήν ἡλικίαν τά ἐζήσαμεν, διά νά φθάσῃ κανεῖς εἰς ἔναν ἀνώτερο βαθμόν μέσα εἰς τήν ζωήν των, ἔχρειάζετο νά καταναλώσῃ δλόκληρον τήν ζωήν του. Νά πούμε ἔνα γνωστότατον παράδειγμα: Γιά νά γίνῃ κανεῖς ὅχι στρατηγός ἄλλας Συνταγματάρχης, ἔπειτα νά ἔχῃ ὑπερβῆ πρό πολλοῦ τό 50ον ἔτος τῆς ἡλικίας του καὶ περί τό τέλος πλέον τῆς σταδιοδρομίας του να φθάσῃ καὶ εἰς τόν βαθμόν αὐτόν. Σήμερον, ὅχι ἐδῶ εἰς τήν "Ελλάδα, ἄλλα εἰς ὅλον τόν κόσμον, βλέπει κανεῖς στρατηγούς, ὅχι μόνον συνταγματάρχας, εἰς νεαράτην ἡλικίαν. Τό ἕδιον καὶ εἰς τίς ἄλλες ἀνώτερες θέσεις τῆς ηρατικῆς ιεραρχίας ἔνδιαλλοτε ἥσαν σπανιώταται καὶ ὅπως εἴπα, περιωρί-

ζοντο μόνον εἰς τούς προχωρημένους τήν ἡλικίαν, τώρα ἀπό ἀπόψεως κα-
τανούμης ἐντός τῶν ἡλικῶν, αἱ ἀνώταται αὐταὶ θέσεις συναντῶνται καὶ
μεταξύ πολύ νεανικέρων. Αὐτό λοιπόν τό πρόβλημα ἔχει καὶ τήν ὕλικήν
του ὅψιν διότι τό νά φύγῃ κανείς ἀπό τόν ἄγῶνα τῆς ζωῆς ἔχει, ὅχι
πάντοτε ἀλλά συχνά καὶ οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις σοβαρωτάτας, ἀλλά εἴτε
εἰς τήν μίαν περίπτωσιν εἴτε δις τήν ἄλλην ἔχει ὅπως εἶπα καὶ ἐπιπτώ-
σεις πνευματικάς. Τώρα λοιπόν τό πρόβλημα τῶν ἀπομάχων ἀπό ἀπόψεως
οἰκονομικῆς εἶναι ἐνα πρόβλημα κοινωνικόν. ἐνα πρόβλημα τό δύοτεν
δημιουργεῖ ὥρισμένας δυσκολίας διά τήν κατανομήν, θά ἔλεγε κανείς,
τῶν ὕλικῶν ἀγαθῶν μεταξύ τῶν ἀτόμων καὶ εἰδικώτερον ἐδῶ εἰς τήν πε-
ρίπτωσιν αὐτήν, μεταξύ ἐκείνων οἱ δύοτοι ἐξακολουθοῦσιν νά εύρισκωνται
μέσα εἰς τόν ἄγωνα καὶ ἐκείνων οἱ δύοτοι ἔχουν ἀποσυρθῆ ἀπό τήν ἐ-
νεργόν δρᾶσιν. Ἀλλά ἡμεῖς, κυρίως ὡς Ἐκκλησία, ὡς ἄνθρωποι οἱ δύοτοι
ἔχουν ἀποσυρθῆ ἀπό τήν ἐνεργόν δρᾶσιν. Ἀλλά ἡμεῖς, κυρίως ὡς Ἐκ-
κλησία, ὡς ἄνθρωποι οἱ δύοτοι θέλομεν νά εἴδωμεν τήν προσωπικότητα
τοῦ ἀνθρώπου δλοκλήρου, θά πρέπη νά ιδωμεν καὶ νά τονίσωμεν καὶ νά
ὑπογραμμίσωμεν τήν ἡθικήν πλευράν, τήν πνευματικήν πλευράν τοῦ προ-
βλήματος. Ἡ προσοχή λοιπόν πρός τήν ἡθικήν κυρίως πλευράν τοῦ προ-
βλήματος θά πρέπει νά ἀποτελέσῃ ἐναντίον ἀπό τούς στόχους τούς δύοτούς
πρέπει νά βάλωμεν ὡς τέριμα τῆς ἐξοριστικῆς μας, ἢ μᾶλλον, θά ἔλεγα,
ὡς ἀρχήν τῆς ἐξοριστικῆς μας. Καὶ θά ἐξηγήσω τό διετί. Εύτυχῶς εἰς
αὐτόν τόν τομέα ἔχουμεν μεγάλην ίστορίαν ὅχι τώρα, ἀλλά ἀνέκαθεν, καὶ
προτοῦ ἀκόμη τό πρόβλημα τοῦ γήρατος, τό πρόβλημα τῆς προσωρημένης
ἡλικίας, γίνη τέσον ὁξέον ὅσον εἶναι εἰς τάς ἡμέρας μας. Ἡ Ἄγια Γρα-
φή εἶναι γεμάτη σεβασμόν πρός τήν πολιάν, πρός τά ἄσπρα μαλλιά, πρός
τά ἄσπρα γένεια. Πολλάκις ὅταν διειθάζῃ κανείς τήν Ἅγιαν Γραφήν, θά
συναντήσῃ αὐτόν τόν σεβασμόν, αὐτήν τήν βαθυτάτην ἐκτίμησιν πρός τήν
πολιάν τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἡ Ἅγια ησία, συνεχίζουσα ἀκριβῶς καὶ ἐφαρ-
μόζουσα ἐν τῇ πράξει αὐτήν τήν γραμμήν, τήν δύοταν εύρισκει ἐνπάσι
τῆς Ἅγιας Γραφῆς, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ὑπῆρξεν ἐνείη ἡ δύοτοι ἔ-
δωσεν προσοχήν εἰς τό γήρας καὶ ἔχομεν ἀνά τούς αἰῶνας τά γηροκομεῖα
τῆς Ἐκκλησίας, ἔχομεν τά ίδρυματα αὐτά τά δύοτα προωρίζοντο εἰδικῶς
διά τήν περίθαλψιν τοῦ γήρατος ἔστω καὶ ἐν τό πρόβλημα τότε δέν πα-
ρουσιάζετο ὑπό τήν μορφήν τήν δύοταν παρουσιάζεται σήμερον εἰς τήν
καθολικότητά του. Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξεν πρωτόπορος καὶ εἶναι ἀκόμη
πρωτοπόρος, Ἀρκεῖ νά σᾶς ἀναφέρω ὅτι καθόσον τούλαχιστον γνωρίζω,
εἶναι ἡ πρώτη ἡ δύοτα ίδρυσεν σήμερον, γηροκομεῖα διά μίαν ὥρισμένην
τάξιν ἀνθρώπων. Φερεπίεν δέν ὑπάρχει σήμερον Γηροκομεῖον τῶν ἀρτο-
ποιῶν (τούλαχιστον δέν γνωρίζω ἐάν ὑπάρχη) ἡ Γηροκομεῖον τῶν κεραμο-
ποιῶν ἡ τῶν ἐμπόρων ἡ ἄλλων. Σήμερον ὑπάρχει δύως Στέγη Εύγηρίας τῶν
κληρικῶν. Ὑπάρχει ἐπίσης Στέγη Εύγηρίας διά τάς συζύγους ἡ διά τάς
ἀγέμους ἀδελφάς τῶν ἀγάμων κληρικῶν ἡ διά τάς μητέρας των. "Ηδη λοι-
πόν καὶ εἰς αὐτό ἡ Ἐκκλησία προηγεῖται μέ τό νά ἔχῃ ίδρυσει γηροκο-
μεῖα διά μίαν ὥρισμένη τάξιν. Πιθανόν νά ἀκολουθήσουν. καὶ εύχομεθα

νά ἀκολουθήσουν

καί ἄλλοι μέ τό νά λά-

βουν πρόνοιαν ὅπερ τῶν ἀπομάχων τῆς τάξεώς των. Ἐρκεῖ νά πῶ ὅτι ἀπ' τά 70 γηροκομεῖα τῆς Ἑλλάδος, τά 66 εἴτε ἔχουν ἴδρυθῇ εἴτε προεδρέύονται ἀπό Μητροπολίτας ἢ αληρικούς ἢ ἀπό ἀνθοώπους οἵ διποῖοι εύρισκονται πολύ κοντά εἰς τήν Ἑκκλησίαν καί ἀπομένως εἶναι, θά ἔλεγε κανείς, ἴδρυματα τῆς Ἑκκλησίας. Ἐπίσης δχι μόνον μέσα εἰς τά ἴδρυματα ἄλλα καί εἰς τήν πρόνοιαν ἡ διποία λαμβάνεται καί ἔξω ἀπό τά ἴδρυματα καί ἐκεῖ πάλιν ἔρχεται πρωτοπόρος ἢ Ἑκκλησία. Ἐρκεῖ νά εἴπω ὅτι εἰς τά 70 αὐτά ἴδρυματα περιθάλπονται περίπου 4.500 πρόσωπα ἐνδι μόνον εἰς τήν περιφέρειαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τά φιλόπτωχα ταμεῖα τά Ε.Φ.Τ., ἔχουν ὅπο τήν φροντίδα των περίπου 10.000 πρόσωπα προχωρημένης ἡλικίας. Ἡδη χωρίς τήν ἔξδρυησιν αὐτήν τήν συστηματική προηγούμεθα καί πάλιν ὡς Ἑκκλησία εἰς τήν πρόνοιαν, εἰς τήν φροντίδα, εἰς τήν στοργήν ὅπερ τῶν προσώπων τῆς προχωρημένης ἡλικίας. Ἀλλά ἡ πρόνοιαν ὅπερ τοῦγχρατος ἡ πρόνοιαν ὅπερ τῶν προσώπων τῆς προχωρημένης ἡλικίας δέν εἶναι μόνον πρόνοιαν ὅπ' αὐτήν τήν μορφήν τήν διποίαν εἴπωμεν προηγουμένως, δηλαδή εἴτε μέσα εἰς ἴδρυματα εἴτε ἐκτός τῶν ἴδρυμάτων, ἡ πρόνοια, ἡ φροντίς, ἡ ἐκδήλωσις τῆς στοργῆς διά τά πρόσωπα τῆς προχωρημένης ἡλικίας εἶναι κάτι τό διποίον μπορεῖ νά τό ἔχωμεν ὡς πρόβλημα μέσα εἰς τό σπίτι μας, ἐάν ζοῦν οἵ γονεῖς μας, ἐάν ζοῦν πιθανόν ἄλλα συγγενικά μας πρόσωπα, ὁ παππούς, ἡ γιαγιά, ὁ θεῖος ἢ ἡ θεία, οἵ διποῖοι εἶναι κάπως προχωρημένης ἡλικίας. Καί ἐν δέν εἶναι στό σπίτι μας εἶναι ἀσφαλῶς στό διπλανό σπίτι εἶναι στό διπλανό διαμέρισμα εἶναι κάπου κοντά ἔπειτα στήν συνοικία. Κάπου κοντά μας ἀσφαλέστατα ὅπάρχει τό πρόβλημα αὐτό ὅπο τήν γενιτιατέραν του, δέν λέγω, μορφήν. Δηλαδή τό πρόβλημα ὅπο τήν καθαρῶς πλέον πνευματικήν του μορφήν τό πρόβλημα τοῦ νά αἰσθανθῇ ὁ ἀπόμαχος τῆς ζωῆς ὅτι δέν εἶναι ἄῤῥηστος καί ὅτι πρό παντός δέν εἶναι περιφρονητέος. "Οσοι ἐξ ὅμιλων εἴσθε νεώτεροι θά τό ἀκούστε πιθανόν ὡς παράπονον πολλές φορές νά τό ἐκφράζει ὁ κάθε ἡλικιωμένος" Ε. Ἐγώ τώρα πιά δέν ἀξίζω γιά τίποτε". Αὐτό τό παράπονο δέν πρέπει νά ὅπάρχῃ. Αὐτό τό αἰσθημα πού μαυρίζει πραγματικῶς τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου τῆς προχωρημένης ἡλικίας δέν πρέπει νά ἐπιφρέπῃ ἡ συνείδησίς μας νά ὅπάρχῃ μέσα στήν ψυχή του διότι, ἐν τό ἀφήνωμε νά ὅπάρχῃ αὐτό τό παράπονο εἴτε δικαιολογημένο-καμμιά φορά δέν εἶναι κάν δικαιολογημένο ἄλλα καμμιά φορά εἶναι καί δικαιολογημένο- ἐάν λέγω τό παράπονο αὐτό τό ἀφήνωμε νά ὅπάρχῃ μέσα εἰς τήν ψυχή τοῦ δικοῦ μας ἀνθρώπου, τοῦ γνωστοῦ μας ἢ τοῦ πλησίον μας, σημαίνει ὅτι δέν ἔχουμε ἀγάπη, σημαίνει ὅτι δέν τόν προσέχουμε σημαίνει ὅτι δέν μᾶς νοιάζει τί γίνεται μέσα στήν ψυχή του τί φουρτούνα σηκώνεται καί τί πόλεμος ἐπικρατεῖ μέσα στήν ψυχή Του καί πέσον δηλητήριον δέν ποτίζει σλην τήν ὅπαρξί του. Αὐτό ἀκριβῶς ἀποτελεῖ ἐνα σημεῖον εἰς τό διποίον σλοι ἀνεξαιρέτως ἀπό τοῦ πρώτου

μέχρι τοῦ τελευταίου εἴτε καὶ ἡμεῖς εἴμεθα στήν προχωρημένη ἡλικία, εἴτε εἴμεθα νεώτεροι ὅλοι μποροῦμε νά βοηθήσωμε καὶ πρέπει νά βοηθήσωμε καὶ ἀσφαλῶς, εἴναι βέβαιος, ὅτι θά βοηθήσωμε διά νά διορθωθῇ διότι, ὅπως εἶπα, δέν ἐπιτρέπεται ἐκτός ἐάν ἀναγνωρίσωμεν ὅτι στήν ψυχή μας δέν ὑπέρχει οὔτε κόνικος ἀγάπης κι' ὅχι μόνον δέν ὑπέρχει ἄλλα καὶ δέν θέλομε νά ὑπέρχῃ πρᾶγμα τό δποῖον δέν είναι δυνατόν νά γίνη δεκτόν, ὅτι ἔνας ἄνθωπος, δ δποῖος θέλει νά λέγεται δπαδός τοῦ Χριστοῦ, δπαδός Ἐκείνου τοῦ δποίου τά Πάθη θά προσιψησωμεν ἐντός ὅλιγου καὶ θά ἐορτάσωμεν τήν ἀνάστασιν, δέχεται ὅχι μόνον νά μήν ἔχει μέσα στήν ψυχήν του κόνικον ἀγάπης ἄλλας καὶ νά μήν θέλη νά ἀποκτήσῃ κόνικον ἀγάπης, αὐτό είναι ἀδύνατον, διότι τότε αὐτός δέν μπορεῖ νά λέγεται χριστιανός καὶ δέν είναι χριστιανός. Ἐπομένως ὅλοι πρέπει νά βοηθήσωμεν καὶ θά βοηθήσωμε εἰς τόν τομέα αὐτόν. Θά πρέπει τό πρόβλημα αὐτό ὑπό τήν πνευματικήν του μορφήν ὅχι νά πάψῃ βέβαια ύφιστάμενον ἐντελῶς ἄλλας νά καταπολεμηθῇ καὶ νά είναι ὅσο τό δυνατόν σέ πιό περιωρισμένη κλίμακα κι' αὐτό, εἶπα προηγουμένως θά είναι ἡ ἀρχή τῆς ἐξορμήσεώς μας.

Διότι αὐτή δέν μπορεῖ νά τελειώσῃ οὔτε σέ μία ἑβδομάδα οὔτε σέ ἕνα μήνα, πρέπει νά ἀποτελέσῃ ἀντικείμενον συστηματικῆς καὶ παρατεταμένης προσπαθείας. Πρέπει νά γίνῃ ἀντικείμενον προσπαθείας ἡ δποῖα θά συνεχισθῇ ἐπί μακρόν, ἵσως εἰς ὅλη μας τήν ζωήν. Τότε, θά μοῦ πητε, αὐτή τήν ἑβδομάδα, τί θά κάνωμε, μέ τήν εύκαιρία τοῦ Πάσχα τί θά γίνῃ ἀφοῦ είναι πρόβλημα τόσον μακρᾶς πνοῆς, τότε ἔχουμε καιρόν. Τότε ἔ, καλά ὅταν ἄλλοτε θά βροῦμε καιρό θά τό κυρτάσωμε. "Οχι. αὐτήν τήν ἑβδομάδα ἔς κάνωμε μίας ἀρχή μέ τό να τό προσέξωμε περισσότερο, Καὶ δέν χρειάζεται πολλά πράγματα, ὅπως πάντοτε δέν χρειάζονται πολλά πράγματα. Νά κάνωμε αὐτή τήν ἔναρξι τῆς ἐξορυγήσεως τῆς ἀγάπης τήν δποίαν θά δείξωμε πρός τά πρόσωπα τῆς προχωρημένης ἡλικίας ἡ ὅπως τό λέγει τό σύνθημα πρός "τίς ρίζες τῆς ζωῆς μας". Παραδείγματος χάριν ἔνα για μα πρός πρόσωπα τῆς προχωρημένης ἡλικίας, τά δποῖα δέν βρίσκονται κοντά μας ἡ ἔνα μικρό δωράκι... ." Αιέσως μόλις τοῦ ποῦμε καλημέρα ἔς μή τόν ἀφήσωμε, ἔς καθήσωμε κοντέ του, ἔς τόν δοῦμε κάπως πιό ἄπειρος, νά κουβεντιάσωμε νά τόν ἀκούσωμε πολύ ἡ ἀπό"ἄλλη πλευρέ ἔς ἀκούσουμε τήν συμβουλή του. Πολλές φορές μπορεῖ νά μήν συμφωνοῦμε ἄλλας ἔς τόν ἀκούσουμε μέ μέ πάποια ὑπουρονή θά ἔλεγα, θαίτοι πολλές φορές δέν χρειάζεται ὑπουρονή ἐκ μέρους μας ἄλλας ἀπλῶς προσοχή, διότι ἡ συμβουλή πού θά μᾶς δώσῃ μπορεῖ νά είναι πού ύτιμη κι' ἔμεῖς δέν τήν προσέχομεν ἡ δέν κεύριμεν ὅτι είναι πολύτιμη καὶ ἐπάνω στήν ββιασύνη τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας τήν πετάμε, χωρίς κάν νά τήν ἔξετάσωμε καθόλου. "Η νά προσφέρουμε ἔναν περίπατον, θά ἔλεγα ἀκόμη μία ἴδιαίτερη προσευχή γιά τούς ἀνθρώπους τούς δικούς μας καὶ τούς ἄλλους τῆς προχωρημένης ἡλικίας μιά πιό θερμή προσευχή αὐτήν τήν ἑβδομάδα. Τέλος πάντων, ὅταν δώσουμε μιά προσοχή, θά βροῦμε πολλά πράγματα νά κάνωμε. Αὐτές δέν τά εἶπα ὡς ἀποκλειστικά παραδείγματα, ἄλλα ὡς ἔνδεικτικά. Ἀπλῶς εἶπα μερικά παραδείγματα. Ἡ ἀγάπη σας καὶ ἡ ——————>

μιά προσοχή, θά βροῦμε πολλά πράγματα νά κάνωμε. Αὐτές δέν τά εἶπα ὡς ἀποκλειστικά παραδείγματα, ἄλλα ὡς ἔνδεικτικά. Ἀπλῶς εἶπα μερικά παραδείγματα. Ἡ ἀγάπη σας καὶ ἡ ——————>

ἀγάπη πρός ἐκείνους στούς διποίους θά ἀποτανθῇτε, θά βρῇ πολλά, πάρα πολλά μέσα καὶ τρόπους μέ τούς διποίους θά ἐκδηλωθῇ. Δέν θέλω νά σᾶς κρατήσω περισσότερον. Θέλω νά σᾶς εὔχαιριστήσω διά τήν πομονή σας πρῶτον νά μέ ἀκούσετε τόσην ὥρα, θέλω νά σᾶς εὔχαιριστήσω, ἐπίσης, διότι ἔκάνατε τόν κόπο νέρθῃτε πολλές ἀπό σᾶς καὶ πολλοί ἀπό πολύ μαρκυά πρό παντός ὅπως θέλω νά εὔχαιριστήσω ἐκ τῶν προτέρων διά τήν προσπάθεια τήν διποίαν ἐσυμφωνήσαμεν νά καταβάλωμεν δλοι μας, καὶ συμφωνήσαμε νά προσπαθήσωμε νά τήν διεδώσωμε αὐτήν τήν προσπάθειαν οσον τό δυνατόν περισσότερον, ποστε νά γίνῃ ἔνα καθολικώτερον αἴσθημα. Καὶ μόνον ἔνικα κατορθώσωμεν αὐτήν ἐβδομάδα ἕφ' ἔνδει μέν πλλά πρόσωπα νά σκεφθοῦν περισσότερον τό πρόβλημα καὶ νά καταλάβουν δτι δέν εἶναι ὅπως πρῶτα τό πρόβλημα τοῦ γήρατος, δτι κάτι ἔχει ἄλλαξει, δτι εἶναι μιές καινούργια ἐντελῶς μορφή τοῦ προβλήματος ἐντελῶς διαφορετική ἀπ' ὅπει ήτο εἰς τέ προηγούμενα χρόνια πρό εἴκοσι-τριάντα-πενήντα πρό παντός πρό 50 καὶ περισσότερον ἐτῶν, καὶ δεύτερον, ἃς ἐξαπλώσωμεν οσο μποροῦμε περισσότερον αὐτό τό κύμα τῆς ἀγάπης τό κύμα τῆς στοργῆς, τῆς προσοχῆς πρός τά πρόσωπα τῆς προχωρημένης ἡλικίας. Καὶ τότε μαζί μέ δλα τά ἄλλα πού μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ θά ἐκτελέσωμεν, θά ἡμποροῦμεν μέ περισσότερον θάρρος νά στρέψωμεν πά βλέμματα εἰς Ἐκεῖνον, ἐπάνω ὑψηλά εἰς Σταυρόν, διόποτος διά τήν ἀγάπην καὶ τῶν νεωτέρων καὶ τῶν περισσότερον προχωρημένων εἰς τήν ἡλικίαν ἐθυσιάσθη καὶ ἐφερε τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, τό μήνυμα δηλαδή τῆς εὔτυχισμένης ζωῆς καὶ εἰς αὐτόν τόν κόσμον καὶ εἰς δλόκληρον τήν αἰωνιότητα.
