



Υστερνιώτικα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ



ΑΣΗΜΙ ΦΩΤΗΛΑ 40 & ΛΕΟΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΑΘΗΝΑ 114 73

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΣΤΕΡΝΙΩΤΩΝ ΤΗΝΟΥ

ΑΡ. ΦΥΛΑΟΥ 5
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1990



ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ο ΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Sc.

Από το βιβλίο του «Είμαστε Χριστιανοί;»

Κάτι από την προσωπική μου πείρα... Από την καθαρά προσωπική μου πείρα θ' αναφέρω μόνο δύο γεγονότα (προσοχή, λέω γεγονότα, γιατί είναι πραγματικά γεγονότα, μου συνέβησαν, έγιναν. Και είναι για μένα μια αδιάσειστη μαρτυρία, για το ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και είναι πάντα κοντά μας και μας αγαπά.

Το πρώτο απ' αυτά τα γεγονότα αναφέρεται στη χειροτονία μου ως κληρικού:

Ήταν φθινόπωρο του 1938 και είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος αφ' ότου είχα επιστρέψει απ' τις σπουδές μου στο Εξωτερικό. Για να εξοικονομήσω τα έξοδά μου, εργάζόμουν ως Γραμματεύς στη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, που ετοίμαζε τον πρώτο τόμο του Corpus των Χριστιανικών Επιγραφών της Ελλάδος. Ταυτόχρονα είχα αρχίσει τη διαδικασία για να πάρω το διδακτορικό δίπλωμα απ' τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι θα άρχιζα τη πανεπιστημιακή μου καρριέρα.

Ήμουν όμως πια 33 χρόνων και έπρεπε να αποφασίσω αν θα γίνω κληρικός ή θάμενα λαϊκός θεολόγος, συνεχίζοντας μόνο την ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία. Για να με φωτίσει η Θεός πάνω σ' αυτό το τόσο βασικό για μένα ζήτημα, αποφάσισα να το κάνω θέμα έντονης προσευχής. Μετά δύο περίπου μήνες, μου ήταν πια καθαρό, πως έπρεπε να γίνω κληρικός και παράλληλα να συνεχίζω και την επιστημονική μου προσπάθεια. Δεν είχα όμως ακόμα ξεκαθαρίσει μέσα μου, αν ως κληρικός θα γινόμουν έγγυος ή άφαντος. Συνέχισα να ενοχλώ έντονα τον Κύριο και τέλος μου ξεκαθαρίστηκε κι αυτό.

Τότε, χωρίς να πω σε κανέναν απολύτως τίποτε και χωρίς να έχω από πουθενά κι από κανέναν καμμιά απολύτως ένδειξι, άρχισε μέσα μου να δημιουργείται η πεποίθησις, ότι η χειροτονία μου θα γινόταν πολύ σύντομα.

Ήταν πια αρχές Δεκεμβρίου, όταν η μητέρα μου άρχισε να με πιέζη, ότι για τα Χριστούγεννα θα έπρεπε να ράψω ένα καινούργιο κοστούμι. Είχε δίκιο, γιατί πραγματικά η φτωχή μου γκαρνταρόμπα το χρειαζόταν. Έχοντας όμως μέσα μου την πληροφορία, ότι σύντομα θα χειροτονηθώ και ότι συνεπώς δε θάπρεπε να δαπανήσω ένα σημαντικό για το πενιχρό τότε βαλάντιό μου χρηματικό ποσό, για ν' αποκτήσω ένα πολιτικό κοστούμι που σύντομα θα μου ήταν άχρηστο, το ανέβαλλα συνεχώς, προβάλλοντας στη μητέρα μου, που επέμενε, διάφορες δικαιολογίες.

Εν τω μεταξύ πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και μια και τότε δεν είχε ακόμα επικρατήσει η μόδα της «μαλλούρας», έπρεπε... το λιγότερο να κουρευτώ. Το κουρείο, που κουρευόμουν ήταν στην οδό Μητροπόλεως και ο κουρέας ήξερε, πως εγώ είχα πάντα κουρεμένα πολύ κοντά τα μαλλιά μου. Τώρα είχα πια δύο μηνών μαλλιά. Πώς να του εξηγήσω, ότι τα ήθελα από ό,τι ήταν ακόμη μακρύτερα; Ανέβαλλα από μέρα σε μέρα να κουρευτώ, αλλά είχε φτάσει πια η παραμονή των Χριστουγέννων και δεν είχα ακόμα όχι συγκεκριμένη πρόταση, αλλά ούτε καν ένδειξη, ότι σύντομα θα χειρο-

τονηθώ. Μέσα μου όμως ή-
μουν απόλυτα βέβαιος ότι η η-
μέρα πλησίαζε.

Ήταν απόγευμα της Παρα-
μονής των Χριστουγέννων και
εργαζόμουν στο δεύτερο Θεο-
λογικό Σπουδαστήριο, που
στεγαζόταν τότε στην άλλοτε
δεύτερη Αίθουσα της Φιλοσο-
φικής Σχολής, που ήταν προς
την πλευρά της Ακαδημίας.
Είχε πια αρχίσει να σκοτεινιά-
ζει και έπρεπε να πάρω τη με-
γάλη απόφαση: «Να κουρευ-
τώ ή να μη κουρευτώ; Άλλα
δεν ήθελα να πάω κόντρα στην
εσωτερική μου πληροφορία.
Γι' αυτό αποφάσισα να πάω...
σ' άλλον κουρέα. Πραγματικά,
πήγα σ' εκείνο το κουρείο,
που ήταν τότε στην οδόν Ακα-
δημίας, δίπλα στη Λυρική Σκη-
νή. Όταν κάθισα στην καρέ-
κλα, χωρίς άλλες εξηγήσεις, έ-
δωσα οδηγίες στον κουρέα,
που με έβλεπε για πρώτη φο-
ρά, να συγυρίσει τα μαλλιά
μου, κόθοντά τα μόλις-μόλις,
χωρίς καθόλου να τα κοντύ-
νει. Αυτό ήταν και το τελευταίο
μου κούρεμα, που έκανα ως
λαϊκός.

Πέρασαν όμως τα Χριστού-
γεννα, όπως και η επομένη
των Χριστουγέννων, δυο χρο-
νιάρες μέρες, χωρίς καμια ε-
παλήθευση της εσωτερικής
μου πληροφορίας, που παρ'
όλ' αυτά εξακολούθησε να επι-
μένει.

Είχε πια περάσει και η 27η
Δεκεμβρίου, η εορτή του Α-
γίου Στεφάνου, πάλι χωρίς

καμμιά ένδειξη. Οπότε γύρω στις 8 το βράδυ, ένας από τους πολύ αγαπητούς μου πνευματικούς αδελφούς ζήτησε να συναντηθούμε. Μόλις καθίσαμε, με ρώτησε κατ' ευθείαν: «Θέλεις να γίνεις άγαμος κληρικός;». Δεν μου έδωσε καμμιά άλλη εξήγηση, ούτε ποιός αρχιερεύς με ζητούσε, ούτε σε ποιά υπηρεσία θα υπηρετούσα, ούτε τίποτε. Μου είπε μόνο, ότι έχω μια πάρα πολύ σύντομη διορία, για να το σκεφθώ και ν' αποφασίσω. Του απάντησα αμέσως, ότι δεν μου χρειάζεται χρόνος να σκεφθώ, γιατί είμαι έτοιμος να πω το «ναι». Τότε με πληροφόρησε, ότι με είχε ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος και ότι με ήθελε για Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Η εσωτερική μου πληροφορία είχε πια επαληθευθεί... Είναι ένα γεγονός, κάτι που μου συνέβη, ως απάντησις του Κυρίου στην προσευχή μου. Μέσα μου ευχαρίστησα και τότε και θα ευχαριστώ πάντα το Θεό, που έφερε έτσι τα πράγματα, ώστε πρώτα να πω το «ναι» και έπειτα να μάθω ποιός με είχε ζητήσει και σε ποιά υπηρεσία θα με τοποθετούσε. Γιατί κατόπιν, παρ' όλα όσα είχαν προηγηθεί, θα κατηγορούσα ίσως τον εαυτό μου, ότι απάντησα αμέσως καταφατικά, επειδή τάχα επηρεάσθηκα απ' τη θέση, όπου επρόκειτο να χρησιμοποιηθώ.

4. Τό δεύτερο γεγονός είναι γιά μένα πιό συγκλονιστικό. Πρῶτον, γιατί συνδέεται μέ τίς τελευταῖες στιγμές τῆς

έπιγειας ζωῆς τῆς μακαρίτισσας τῆς μητέρας μου. Δεύτερον, γιατί ἡ ἐπέμβασις τοῦ Κυρίου εἶναι ἀκόμα πιὸ ἅμεση.

‘Ο βαθύς πόθος τῆς μακαρίτισσας τῆς μητέρας μου καὶ ἡ θερμή προσευχή της γιά μένα, ὅταν μεγάλωσα καὶ πρίν γίνω κληρικός, ἦταν νά εἶμαι «καλός Χριστιανός». καὶ νά παντρευτῶ μιά καλή καὶ φρόνιμη κοπέλα καὶ, ἂν ἔξακολουθοῦσα νά τό ἐπιθυμῶ, κατόπιν νά χειροτονηθῶ καὶ κληρικός. “Οταν ἀποφάσισα καὶ ἔγινα ἄγαμος κληρικός, ἡ θερμή ἐπιθυμία της καὶ ἡ συνεχής συμβουλή της σ’ ἐμένα ἦταν, νά εἶμαι πάντοτε ἔνας «καλός Χριστιανός» καὶ νά μή ἐπιδιώξω ποτέ τήν προαγωγή μου σέ ἀρχιερέα.

‘Η ἐπιθυμία αύτή τῆς μητέρας μου συνδυαζόταν καὶ μέ τή βασική δική μου κατεύθυνσι, πού πίστεua πώς κάθε στρατός, γιά νά μπορέσῃ νά λειτουργήσῃ καλά, πρέπει νά ἔχη ὅχι μόνο καλούς ἀξιωματικούς, ἀλλά καὶ πειθαρχικούς στρατιώτες. Γι’ αύτό, δέν ἐπιδίωκα νά γίνω ἀρχιερεύς καὶ μερικές ἀπ’ τίς σοβαρές καὶ συγκεκριμένες προτάσεις γιά προαγωγή μου τίς εἶχα ἀποκρούσει.

‘Η μητέρα μου, ἀκούοντας γιά τίς γενικά ἀρνητικές διαθέσεις τῶν Ἀρχιερέων ἀπέναντί μου³, ἐπίσης δέ βλέ-

ποντας και τή δική μου στάσι, ήταν ίκανοποιημένη και ήσυχη. Τό πόσο οι σκέψεις της και οι πόθοι της ήταν δεμένοι μέ τό νά μή προαχθῶ σέ άρχιερέα δείχνει και τό άκόλουθο περιστατικό.

Ἐνῶ βρισκόμουν στή Θεσσαλονίκη, ὁ μακαρίτης καθηγητής Τρεμπέλας, μέ τή βοήθεια τοῦ τότε πολύ φίλου και συμπατριώτου του Ἀρχιεπισκόπου Θεοκλήτου και δύο-τριῶν Ἀρχιερέων, χωρίς ἐγώ νά ξέρω ἀπολύτως τίποτε, κατώρθωσαν νά συμπληρώσουν τά δικαιολογητικά μου και νά μέ ἐγγράψουν στόν κατάλογο τῶν «πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων». Μία κυρία, νομίζοντας ὅτι θά εύχαριστήσῃ τή μητέρα μου ἃν τό μάθαινε, πῆγε μέ χαρά και τῆς ἀνήγγειλε τό γεγονός. Ἐκείνη ὅμως, ἀντί νά χαρῇ, ἀπ' τήν ταραχή της δέν κατάλαβε καλά και νόμισε, πώς μέ εἶχαν κιόλας ἐκλέξει ἀρχιερέα και ἀπ' τή στενοχώρια της παρά λίγο νά πάθη συγκοπή. Εἶδαν κι ἔπαθαν νά τήν συνεφέρουν κι ὅταν ἐπί τέλους κατάλαβε τί εἶχε γίνει ήσυχασε.

Αύτή ήταν ἡ στάσις και οι διαθέσεις τῆς μακαρίτισσας τῆς μητέρας μου στό ζήτημα αύτό. Περί τά δέκα ὅμως λεπτά πρίν τό θάνατό της, μοῦ ἔγνεψε και πῆγα κοντά της και, δείχνοντας πρός τό πάνω μέρος τῆς πόρτας τοῦ δωματίου της, μοῦ ψιθύρισε αύτά ἀκριβῶς τά λόγια, πού ήσαν και τά τελευταῖα της: «Παιδί μου, Ἐκεῖνος μοῦ εἶπε, πώς αύτό πού ἀποφεύγαμε τόσα χρόνια θά γίνη». Αύτά εἶπε και ἔκλεισε τά μάτια της, ἐνῶ σέ λίγα λεπτά ἡ ψυχὴ της ἔφευγε ήσυχα, γιά νά συναντήσῃ Ἐκεῖνον, πού τῆς εἶπε τά λόγια, πού μοῦ εἶχε ἐπαναλάβει.

3. Χαρακτηριστικά τῶν τότε διαθέσεων πολλῶν Ἀρχιερέων ἀπέναντί μου είναι τά έξῆς:

“Οπως κυκλοφοροῦσε τότε στούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους και δημοσιευόταν και στίς ἐφημερίδες, κάθε φορά πού ἐτοιμαζόταν και νούργιος Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περιλαμβάνονταν και διατάξεις, πού νά μοῦ ἀποκλείουν τήν προαγώγην εἰς Ἀρχιερέα και κυρίως τήν ἐκλογήν ως Ἀρχιεπισκόπου, μή ἐπιτρέποντας οὔτε και τήν ἐγγραφή μου στόν κατάλογο τῶν πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων. Π.χ. εἰς τό σχέδιον τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ 1962 ή παράγρ. 2 τοῦ ἀρθρου 37 ὥριζε, δτι γιά τή θέσι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μποροῦσε νά ἐκλεγοῦν μόνο οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτες, και μάλιστα ἀν είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον «δεκαετή ἐνεργόν ὑπηρεσίαν Μητροπολίτου». Ἐπειδή ὅμως τότε ἔγινε πολύς θόρυβος γιά τή διάταξι αὐτή, στό σχέδιο τοῦ 1964 ή δεκαετία ἔγινε «τουλάχιστον τριετία», ἀλλά και πάλιν ως ὑποψήφιοι και ἐκλόγιμοι γιά τήν Ἀρχιεπισκοπή μποροῦσε

νά είναι μόνο οι ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτες, καὶ μάλιστα ἐφ' ὅσον είχαν διατελέσει τό ἐλάχιστο μιά φορά Συνοδικοί. "Ἄς σημειωθῇ, δτι σέ δλους τούς μέχρι τότε Καταστατικούς ἐκλόγιμοι γιά τήν Ἀρχιεπισκοπή μποροῦσε νά είναι «ὅλοι οἱ Ἑλληνες κληρικοί ἀνήκοντες εἰς τήν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν» (ἄρθρον 15/τοῦ 611/1943, καὶ 12 ΒΔ 1959).